

Heel het leven!



Sessie 5: Kerk in een gebroken wereld



In deze laatste sessie denken we na over de roeping van de plaatselijke kerk waarvan jullie deel uitmaken. Dave Bookless nodigt jouw kerk uit om betrokken te zijn in Gods beweging van schepping naar herschepping – in Jezus' naam en in de kracht van de Heilige Geest. Wat zou dit concreet betekenen voor h oe je kerk & huiskring bent in jouw stad of dorp?



Bidden

Neem tijd om je met elkaar bewust te worden van Gods persoonlijke aanwezigheid in jullie midden, bijvoorbeeld door aanbidding en ontvankelijke stilte. Nodig de Heilige Geest uit om in jullie midden werkzaam te zijn. Bid voor een open hart, open ogen en de nieuwsgierigheid om iets nieuws te leren.



Opdracht vooraf

Schrijf het woord 'kerk' op een groot stuk papier (voor jezelf) en schrijf je associaties op.



Bespreek daarna in twee of drietallen:

- Wat betekent kerk-zijn voor jou? (schrijf op)

.....

.....

.....

.....

- Waarom is de kerk in de wereld volgens jou? (schrijf op)

.....

.....

.....

.....



KIJKEN

Kijk de video bij deze sessie – *Kerk in een gebroken wereld.*



NA HET KIJKEN

Beantwoord deze twee vragen voor jezelf:

- Wat heeft jou geraakt? (schrijf op)

.....

.....

.....

.....

- Hoe verandert dit jouw visie op kerk-zijn in de wereld? (schrijf op)

.....

.....

.....

.....





VERWERKING & VERDIEPING

Jezus sprak meer over het Koninkrijk dan over de Kerk. De illustraties die Hij gebruikt voor het Koninkrijk, zijn kleine dingen die een grote impact hebben.

Lees met elkaar:

- Matteüs 13:33

*Hij vertelde hun een ander gelijkenis: 'Het koninkrijk van de hemel lijkt op **zuurdesem** die door een vrouw met drie zakken meel werd gemengd tot alle meel doordesemd was.'*

- Matteüs 5:13

*Jullie zijn het **zout** van de aarde. (...)*

- Matteüs 5:14-16

*Jullie zijn het **licht** van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat te zetten, nee, zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*

Bespreek met elkaar:

Vanuit het perspectief van het Koninkrijk, zegt Dave, is de kerk 'Gods instrument voor vernieuwing van de wereld'.

Spiegel jullie kerk daar eens aan:

- Op welke wijze is jouw gemeente zout, licht of desem voor de wijk/wereld. Of zou ze dit kunnen zijn?

.....
.....
.....
.....

Ga in groepjes van twee of drie uiteen en denk erover na:

- Hoe jullie als kerk nog nieuwe stappen kunnen zetten om nog meer van betekenis te kunnen zijn voor de wijk en voor de schepping (je kunt daarbij denken aan je eigen gemeente, maar je kunt ook denken aan 'de gemeente van Christus' in jullie wijk of woonplaats: alle christenen samen, ongeacht denominatie).



Neem even tijd om (ieder voor zichzelf) om terug te bladeren in de vorige sessies.

- Met welke dingen zou jij concreet aan de slag willen zijn? Dit kan iets heel concreets zijn uit Sessie 3 (cake bakken voor je burens, een clean up organiseren) of je ergens meer wil in willen verdiepen? Of één van actiepunten die je hebt gemaakt in Sessie 4 bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Schrijf het hier op en maak het zo concreet zodat je er gelijk mee aan de slag kan gaan.

.....

.....

.....

.....

Tip: Zoek een buddy in je huiskring en spreek met elkaar af dat je af en toe bij elkaar informeert hoe het gaat. Zo kun je samen optrekken en samen groeien. Je kan eventueel ook een whatsappgroep met elkaar aanmaken.

Besprek met elkaar:

- Deel wat je zojuist in de twee- of drietallen hebt bedacht aan plannen voor jullie gemeente (of samen met andere kerken in jullie wijk of woonplaats).

Hoor je iets dat je aanspreekt? Schrijf het op!

.....

.....

.....

.....

- Wat willen jullie als huiskring gaan aanpakken? Maak het concreet.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Plan een vervolgvacatie, eenmalig of frequent. Bijvoorbeeld een maaltijd, zodat je tijdens het eten kunt bijpraten. Of een activiteit om jullie inspiratie met anderen te delen.





Iemand bid steeds hardop de bede uit het Onze Vader. Na elke bede neem je met elkaar tijd voor open gebed.

Onze Vader in de hemel

- Zing een of twee liederen (of luister ernaar) of lees een aantal Bijbelverzen ter aanbedding van God.

Laat uw Naam geheiligd worden

- Bedank God voor wie Hij is en wat Hij geeft.
- Nodig elkaar uit te getuigen van Gods trouw in je leven.

Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel

- Vraag God om onze kerken en huizen plekken te laten zijn waar meer en meer mensen van alle rangen en standen Gods liefde en genade ontdekken.
- Bid dat Gods liefde zichtbaar, voelbaar, tastbaar mag worden in onze relaties met anderen: dat de mensen met wie we werken en leven Jezus gaan ontmoeten.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben

- Vraag God om de kwetsbaren in onze kerk, buurt, stad of dorp te bereiken met zijn liefde.
- Bid dat God voorziet in wat nodig is voor de mensen die bouwen voor Gods Koninkrijk in de kerk, buurt, stad of dorp.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is

- Neem tijd om te belijden dat we niet altijd uitdelen van Gods liefde. Dat we ons hierin vaak angstig voelen.
- Vraag om nieuwe moed om te vertellen hoe Jezus verschil maakt in ons leven.

En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze

- Bid voor de noden van de gemeente
- Vraag God je vijf mensen te laten zien voor wie je mag bidden dat ze Jezus ontmoeten en een leven in vrijheid zullen ontvangen.

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

- Bid voor de uitstorting van Gods Geest in de gemeente.
- Bid dat veel mensen uit jullie stad, dorp of regio Jezus gaan ontdekken als Verlosser, bevrijder en genezer.

Amen.

Zegen elkaar. Bid de priesterlijke zegen uit over elke kerk, elk gezin in jullie omgeving:

*'Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.'*

– Numeri 6:24-26.





GEBEDSMINISTRY

Misschien is er tijdens deze kringbijeenkomst iets aangeraakt in je leven, dat goed is om bij God te brengen. Misschien is er iets waarvoor je persoonlijk gebed zou willen ontvangen. Dan is het mooi om samen met twee anderen tijd te nemen voor gebedsministry (zie de uitleg in: 'Vooraf bij dit materiaal'). Dat kan aan het einde van de kringbijeenkomst, maar ook op een ander moment in de week – bij je thuis of via beeldbellen.

- De kerk heeft prachtige mogelijkheden om mensen iets te laten proeven van Gods hart en zijn toekomst, maar je kunt ook lijden aan de kerk. Je kunt er teleurstelling en beschadiging oplopen. Is dit ook jouw ervaring? Breng het samen bij God. Is jou onrecht aangedaan? Weet dat God een God van recht is: je kunt de situatie in goede handen geven. Is er iemand die je zou willen vergeven? Spreek dit dan uit – of als vergeven te moeilijk is, besluit om te gaan willen vergeven. De keus voor die wilsrichting is al een stap! (zie ook: Eigen gebedstijd).
- Misschien heeft Gods Geest iets in jou wakker geroepen deze bijeenkomst? Ben je enthousiast geworden en zou dat Gods Geest in jou kunnen zijn? Ga voor gebed! Wakker de gave aan die God in je legt, zegt Paulus (2 Timoteüs 1: 6): blaas op het gloeiende kooltje, laat het vlammen! Nodig samen Gods Geest uit: 'Hier ben ik, doe uw wil in mij. Is dit van U? Laat zien wat ik mag gaan doen, in uw kracht en onder uw leiding. Meer van U, Geest van God!'



Eigen gebedstijd

Je mag deze week ook zelf tijd nemen om heel bewust in Gods aanwezigheid te komen en ontvankelijk te zijn voor de leiding van de Heilige Geest (zie de uitleg in: 'Vooraf bij dit materiaal').

- Wacht en wees stil. Richt je op God, je ademt als het ware zijn aanwezigheid in.
- Alles wat afleidt laat je voorbijgaan, je richt steeds weer je gedachten op God. Je kunt Hem in stilte aanbidden: 'Abba, Vader', 'Here Jezus, kom', 'Heilige Geest, vul mijn hart'.
- Vraag de Heilige Geest de dingen in je hart te laten opkomen die God in je wil doen. Je gaat dus niet hard nadenken, maar je stelt je open in een ontvankelijke, intuïtieve houding. Luister niet met je verstand maar met je hart.
- Het kan zijn dat er pijn naar boven komt door teleurstelling of onrecht die je in je kerkelijke gemeente hebt meegemaakt. Spreek dit uit bij de Vader. Benoem het onrecht dat je is aangedaan en bedenk dat God een God van recht is: je kunt de situatie in goede handen geven.
- Vraag de Heilige Geest om je gedachten te geven over hoe je kunt bijdragen aan het gemeentezijn. Hoe jij je plek kunt innemen in de mooie plannen die jullie gemaakt hebben. Bij welke concrete ideeën merk je dat Gods Geest je de wind in de zeilen wil geven? Waartoe moedigt de Geest je aan?
- Bid om vervulling met de Heilige Geest om in zijn kracht te gaan, individueel en samen, om je leefomgeving te dienen en licht en zout te zijn.



Tips voor het delen met anderen in je kerk of buurt

- Organiseer een **clean-up** in de wijk of je woonomgeving. Met elkaar de natuurschoon maken is een stuk leuker dan alleen en een mooie manier om je buurt/stad/wijkgenoten te leren kennen. Doe dit bijvoorbeeld op Wereldschoonmaakdag (kijk op arocha.nl).
- Maak de **kerktuin** insectvriendelijk met planten die bijen en andere insecten aantrekken.
- Organiseer bij jullie in de kerk een **thema avond over duurzaamheid en milieu** en nodig hier je buurtgenoten voor uit. Een mooie manier om te delen waarom jullie als kerk en christenen dit een belangrijk thema vinden en met elkaar als buurtgenoten na te denken over hoe jullie hier in je eigen omgeving mee aan de slag kunnen.
- Organiseer een **filmavond met een prikkelende documentaire** en bespreek dit met elkaar. Micha Nederland heeft materiaal ontwikkeld bij een aantal documentaires op Netflix (michanederland.nl/downloads).
- Organiseer thema-avonden rondom de talks van Jan Maarten en Dave en gebruik hiervoor het materiaal wat jullie nu zelf ook hebben gebruikt.



Verder aan de slag met je kring of kerk

- Doe als gemeente het New Wine-project **Feest van het Koninkrijk**. Dit is een verdiepend gemeenteproject rond het Onze Vader, waarin je ontdekt hoe thema's als intimiteit met God, vergeving en verzoening, sociale en ecologische gerechtigheid, en genezing en bevrijding van het kwaad onderling samenhangen en onlosmakelijk verbonden zijn met de doorbraak van Gods Koninkrijk op aarde. Het leent zich ook heel goed voor een jaarthema. (www.new-wine.nl/resources)
- Het missionair-diaconale traject **OndersteBoven BinnensteBuiten** helpt je ontdekken hoe je jouw geloof, hoop en liefde kunt delen met de mensen om je heen. Het helpt je om te groeien in liefdevol leven, spreken en doen. Je plant zelf twee of drie keer per week een half uurtje in je agenda dat jou past. Je ontvangt in die week dan twee of drie mails met inspirerende informatie. Naast inspirerende voorbeelden, wordt je met verwerkingsvragen ook uitgedaagd om de boodschap in jouw leven concreet toe te passen. Je kunt het traject in je eentje doen, of samen met een groepje mensen uit je gemeente. Ook zijn er materialen voor een gemeentebreed traject. (www.diaconaalsteunpunt.nl/ondersteboven-binnenstebuiten)
- Wil je als kring meer leren over gerechtigheid? Over het zorgen voor elkaar en voor de schepping? Met de **Micha Cursus** ontdek je stap voor stap hoe jij en jullie als kring dit kunnen doen. Vanuit de Bijbel nadenken over het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en met elkaar leren hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. (www.michacursus.nl)
- Ga aan de slag met het programma **Hart voor de Schepping**. Hart voor de schepping is een programma dat je als kerk ondersteunt in het vanuit geloof zorg willen dragen voor deze aarde. Je kan het programma op je eigen gemeente laten afstemmen. (www.arochoa.nl/nl/hart-voor-de-schepping/)
- Doe mee als kerk met het project '**Umoja – met beide benen in de buurt**'. Umoja biedt kerken handvatten om zich te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt vanuit de principes van integral mission. (www.umojanederland.nl)
- Doe het traject '**Kerk in de Buurt**': aan de hand van praktijkvoorbeelden en een onderzoek naar de behoefte in de buurt van jullie kerk kun je een plan maken om mee aan de slag te gaan. (www.kerkindebuurt.nl)
- Ga met stichting Present aan de slag **voor iemand in jullie omgeving**. Schilderen, tuin opknappen, spelletjes spelen met ouderen, wandelen met mensen die dit niet zelfstandig kunnen etc. Stichting present zoekt een passende klus voor jullie groep. (www.stichtingpresent.nl)
- Wil je als kerk praktische stappen zetten om je gebouw te **groener en duurzamer** te maken? Wordt dan een Groene Kerk. Met behulp van een toolkit ga je aan de slag om jullie kerk te verduurzamen. (www.groenekerken.nl)
- Begin een **gebedsgroep op je werk**. Meer over christen-zijn op je werkplek en specifiek de rol van gebed daarin: www.bedrijfsgebed.nl.
- Ben je **ondernemer** en verlang je ernaar om je door God te laten inspireren en je bedrijf te zien als middel om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken? BAM Nederland brengt ondernemers – en ook mensen uit de kerk- en zendingswereld - bij elkaar die zich hierin herkennen. (www.businessasmission.nl).



Colofon

Dit New Wine Themapakket is ontwikkeld in samenwerking met A Rocha Nederland, Micha Nederland, Youth for Christ en 24/7 Prayer Nederland.

Kringenmateriaal: Annemarthe Westerbeek en Miriam Jongeneel (Micha Nederland)

Martine van Wolfswinkel (A Rocha Nederland)

Edwin Hamelink (24/7 Prayer Nederland)

Agnes Huizenga (New Wine)

Tienerwerk : Corine Zonnenberg (YfC)

Kinderwerk: Corine Zonnenberg (YfC)

Eindredactie: Ronald Westerbeek (New Wine)

Vormgeving: Daisy van 't Slot (MM) en Charlotte Scholtens (New Wine)

Webrealisatie: Living Image

"New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk"

www.new-wine.nl

