

Heel het leven!



Sessie 4: Het hele leven



Gods Koninkrijk brengt 'shalom': heelheid voor de hele schepping. Dat raakt aan alle terreinen van ons persoonlijke leven en onze samenleving en economie. Mag Jezus koning zijn over je hele leven? En wil jij een 'brenger van shalom' zijn in jouw leefomgeving?



BIDDEN

Neem tijd om je met elkaar bewust te worden van Gods persoonlijke aanwezigheid in jullie midden, bijvoorbeeld door aanbidding en ontvankelijke stilte.

Nodig de Heilige Geest uit om in jullie midden werkzaam te zijn. Bid voor een open hart, open ogen en de nieuwsgierigheid om iets nieuws te leren.



VRAAG VOORAF

Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? Deel met de groep waarom juist deze tekst.



KIJKEN

Kijk de video bij deze sessie – *Het hele leven*.



NA HET KIJKEN

- Wat is volgens Dave de meest populaire Bijbeltekst van deze tijd? Wie van jullie had dit ook als favoriet genoemd?
- Waarom zou deze tekst zo populair zijn?



Besprek met elkaar:

- Welke vier opdrachten worden hier gegeven aan de ballingen in Babel? (Kijk eventueel terug wat Dave hierover zegt - ongeveer 5 minuten vanaf het begin).
- Dave stelt dat deze Bijbeltekst sterk spreekt in onze tijd, omdat de wereld enorm in beweging is: mensen zijn massaal 'ontworteld' en 'thuisloos'. We zijn op zoek naar hoop, houvast en levensvulling. Herken je dit - in je eigen leven of in de wereld om je heen? Wat doet deze Bijbeltekst je dan?

Lees Jeremia 29:4-7 en 11.

'Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.'

'Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.'



Koninkrijk & shalom

Jezus kwam om het Koninkrijk van God te brengen en dat Koninkrijk betekent: shalom voor de schepping – het 'leven in al zijn volheid' (Johannes 10: 10).

De profeet Jesaja gebruikt het beeld van het Jubeljaar als hij het vrede-rijk van God aankondigt. God zelf zal naar Jeruzalem komen om zijn Koninkrijk te vestigen dat shalom brengt voor de hele schepping.

Met precies die woorden van Jesaja luidt Jezus het begin van zijn bediening in (Lukas 4: 18 – 19):

'De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

Even later zendt Jezus zijn leerlingen uit om te delen in zijn missie en het Koninkrijk van God te verkondigen, op zijn gezag en in de kracht van de Heilige Geest. Eerst zendt Hij de twaalf uit (Lukas 9), dan de 72 (Lukas 10) en vervolgens al zijn volgelingen (Matteüs 28: 18-20; Marcus 16: 15-20). 'Vrede zij u! Shalom! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit! Ontvang de Heilige Geest' (Johannes 20: 19-23).

Uit: New Wine Ministry cursus, Module 1



VERDIEPING: SHALOM & KONINKRIJK

In de Bijbel wordt 'het goede leven' dat God zijn schepping wil geven (zijn 'heil') omschreven met twee begrippen:

- Shalom (in het Oude Testament)
- Koninkrijk van God (Nieuwe Testament)

Bespreek met elkaar:

- Bij *shalom* gaat het om vrede en herstel van relaties in alle dimensies. Welke vier relaties zijn dat volgens Dave (ruim 8 minuten vanaf het begin van de video)?
- Hoe brengt Dave dit in verband met het *Koninkrijk van God* (ruim 9 minuten vanaf het begin van de video)?

AAN DE SLAG

Agenda voor een hoopvolle toekomst

Dave noemt in zijn verhaal de 'agenda voor duurzame ontwikkeling tot 2030', ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (zie kader). Hij legt Jeremia 29:4-7 daar naast en noemt dit 'een agenda voor ons als christenen'.

In dit Bijbelgedeelte herkent hij diverse aspecten van 'een hoopvolle toekomst':

- psychologisch
- ecologisch
- sociaal
- politiek-economisch.

Deze komen ook terug in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Bij Jeremia is er echter nog een element:

- het geestelijke ('bid voor de stad...').



DUURZAME ONTWIKKELINGS DOELSTELLINGEN



KIJKEN



Bekijk deze video over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: '[We The People](#)' for The Global Goals [klik op het ondertitelingsicoontje voor Nederlandse ondertiteling]. *Meer informatie over de ontwikkelingsdoelstellingen vind je op www.sdgnederland.nl/sdgs/.*

- In hoeverre komen deze doelen overeen met de Bijbelse visie van een 'hoopvolle toekomst', van *shalom* en het Koninkrijk van God? Zou je kunnen zeggen dat deze doelen ook Gods doelen zijn?
- Lees Micha 6:8
*Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
 je weet wat de Heer van je wil:
 niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
 en nederig de weg te gaan van je God.*
- Met welke houding zou je kunnen bijdragen aan een hoopvolle toekomst voor iedereen? Wat is daarin 'ons werk' en 'Gods werk'?
- Door welk onrecht wordt jij geraakt? Sociaal, ecologisch of economisch onrecht, uitsluiting, ongelijkheid?
- Welke van de ontwikkelingsdoelstellingen spreekt/spreken je daarom het meest aan? Bedenk een manier om je daar de komende tijd voor in te gaan zetten. In je eigen stad, of wereldwijd. Formuleer een aantal concrete stappen om daar te komen, voor jezelf of met elkaar.

.....

.....

.....

.....

.....



**Kijktip:**

Het initiatief **End Poverty 2030**, dat is aangesloten bij de internationale beweging Micah Global (www.micahnetwork.org), heeft zich in de campagne 'God's Global Goals' aangesloten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen en roept christenen op om zich in te zetten voor het behalen van deze doelstellingen. Daar hoort ook een mooi filmpje bij (alleen Engels). Kijk op:

**BIDDEN****Concreet bidden voor jouw leefomgeving**

Hieronder reiken we je een gebedsvorm aan om in 60 minuten concreet te bidden voor de doorbraak van Gods Koninkrijk in jouw omgeving. Misschien heb je hier als kring nu tijd voor. Anders kun je ook een ander moment inplannen om een uur te bidden met elkaar. Je kunt het natuurlijk ook individueel doen. Neem tijdens deze kringssessie dan wél tijd om met elkaar hardop het Onze Vader te bidden (of te zingen).

1. Aanbid God (5 minuten)

Zing een of twee aanbiddingsliederen (of luister ernaar) of lees hardop een aantal Bijbelteksten die de grootheid van God omschrijven. Focus je op Hem.

2. Hoe ziet jouw stad/dorp/regio eruit? (10 minuten)

Pak een A4'tje en probeer jouw stad, dorp of regio in kernwoorden te omschrijven. Vraag de Heilige Geest je hierin te leiden. Schrijf de mooie dingen op, maar ook minder mooie dingen. Dank God voor het goede. Vraag zijn ontferming en hulp bij het slechte.

3. Bid het nieuws (15 minuten)

Open je laptop, smartphone of tablet en surf naar de lokale nieuwssites. De plaatselijke krant pakken kan natuurlijk ook. Kies twee of drie nieuwsberichten uit die invloed hebben op jouw stad, dorp of regio. Wat denk je wat God van deze situaties vindt? Wat denk je wat zijn wil is hierover? Luister naar wat Gods Geest je hierover te binnen brengt. Bedenk dat er een afstand zit tussen wat God wil en de realiteit. Jouw of jullie gebed is die afstand. Bid dat Gods Koninkrijk mag doorbreken.

4. Bid voor jouw stad/dorp/regio (25 minuten)

Leg, indien mogelijk, een plattegrond voor je van de omgeving waarvoor je wilt bidden (gebruik bijv. Google Maps) en scan de omgeving stukje bij beetje:

- Bid voor de verschillende buurten en wijken: hoe is de sfeer? In hoeverre is er sprake van werkloosheid, armoede, rijkdom of criminaliteit? Welke mensen ken je? Noem hun namen bij God.
- Bid voor de natuur in de wijk (of het ontbreken ervan). Bid om een gezond leefklimaat en verbondenheid van mensen met de natuur.
- Bid voor de scholen, de kerken, de sportclubs, de zorgverleners. Bid voor de leiders, de leerkrachten en docenten, de trainers. Welke mensen ken je? Noem hun namen bij God.
- Bid voor de overheid: de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad, de politie. Bid voor wijsheid, vrede, geduld, verbinding en liefde.



5. Bid het Onze Vader (5 minuten)

Bid het Onze Vader uit over jouw stad, dorp of regio. Zin voor zin. Neem bij elke zin de tijd om na te denken en te bidden voor jouw omgeving en haar noden. Besluit de tijd van gebed met lofprijzing.

Onze Vader in de hemel,

Laat uw Naam geheiligd worden,

Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde, zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En leidt ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

Amen.



GEBEDSMINISTRY

Misschien is er tijdens deze kringbijeenkomst iets aangeraakt in je leven, dat goed is om bij God te brengen. Misschien is er iets waarvoor je persoonlijk gebed zou willen ontvangen. Dan is het mooi om samen met twee anderen tijd te nemen voor gebedsministry (zie de uitleg in: 'Vooraf bij dit materiaal'). Dat kan aan het einde van de kringbijeenkomst, maar ook op een ander moment in de week – bij je thuis of via beeldbellen.

- Denk aan de verschillende plekken waar God jou heeft geplaatst – in je gezin, in je buurt en niet in de laatste plaats: in je werkomgeving. Op welke plek zou je willen groeien als 'brenger van shalom'? Laat hier dan voor bidden. Vraag Gods Geest om je te laten zien hoe je mag groeien, hoe je jouw mogelijkheden en talenten mag inzetten, en welke stappen je mag zetten.
- Door welk onrecht wordt jij geraakt? Sociaal, ecologisch of economisch onrecht, uitsluiting, ongelijkheid? Misschien maakt Gods Geest je hierin iets duidelijk. Breng het samen in gebed: 'Heer, wat wilt U hiermee zeggen?'



Eigen gebedstijd

Je mag deze week ook zelf tijd nemen om heel bewust in Gods aanwezigheid te komen en ontvankelijk te zijn voor de leiding van de Heilige Geest (zie de uitleg in: 'Vooraf bij dit materiaal').

- Plan ergens in je week een uur in om de gebedsoefening (hierboven) te doen. Het is een oefening die je ook heel goed met enige regelmaat kan doen – alleen of met een gebedsgroepje.
- Zoek rust. Wees aandachtig. Sta open voor indrukken en beelden van Gods Geest. Wat wil God je laten zien? Wat raakt je? Waar breekt jouw hart voor? Wat moedigt de Geest in je aan?



Colofon

Dit New Wine Themapakket is ontwikkeld in samenwerking met A Rocha Nederland, Micha Nederland, Youth for Christ en 24/7 Prayer Nederland.

Kringenmateriaal: Annemarthe Westerbeek en Miriam Jongeneel (Micha Nederland)

Martine van Wolfswinkel (A Rocha Nederland)

Edwin Hamelink (24/7 Prayer Nederland)

Agnes Huizenga (New Wine)

Tienerwerk : Corine Zonnenberg (YfC)

Kinderwerk: Corine Zonnenberg (YfC)

Eindredactie: Ronald Westerbeek (New Wine)

Vormgeving: Daisy van 't Slot (MM) en Charlotte Scholtens (New Wine)

Webrealisatie: Living Image

"New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk"

www.new-wine.nl

