

Heel het leven!



Sessie 2: Het Grote Verhaal



Wat is het Grote Verhaal dat zich ontvouwt van Genesis tot aan de terugkomst van Jezus? En hoe maken wij deel uit van dit verhaal? We kijken naar de rode lijnen in het Oude en Nieuwe Testament en denken na over de vraag: 'Hoe groot is jouw Jezus?'



BIDDEN

Neem tijd om je met elkaar bewust te worden van Gods persoonlijke aanwezigheid in jullie midden, bijvoorbeeld door aanbidding en ontvankelijke stilte. Nodig de Heilige Geest uit om in jullie midden werkzaam te zijn. Bid voor een open hart, open ogen en de nieuwsgierigheid om iets nieuws te leren.



VRAAG VOORAF

Als je in het kort zou samenvatten wat het verhaal is dat de gehele Bijbel vertelt (van Genesis tot Openbaring) welke 'momenten' zou je dan markeren als rode lijn van dit verhaal? Probeer er drie á zes te benoemen.



KIJKEN

Kijk de video bij deze sessie – *Het Grote Verhaal*. Gebruik het schema dat je helemaal achterin dit gespreksmateriaal vindt om mee te schrijven tijdens deze video.



NA HET KIJKEN

Bespreek met elkaar of in drietallen:

- Wat blijft, na het zien en horen van het verhaal van Dave het meeste hangen?
- Dave benoemt in zijn verhaal vijf 'acts' ofwel 'bedrijven' van het Grote Verhaal (zoals de 'bedrijven' in een theaterstuk of opera). Bij welke van deze 'bedrijven' heb je iets nieuws gehoord of ontdekt?





VERDIEPING

Wanneer Dave het heeft over het vierde bedrijf in het Grote Verhaal dat de Bijbel ons vertelt, spreekt hij over Jezus en zijn betekenis voor de wereld.

Net als Jan-Maarten in Sessie 1, verwijst Dave daarbij naar Kolossenzen 1 : 15-20.

Lees dit gedeelte nog een keer hardop met elkaar.



Uit de Michacursus, illustratie Linda Verholt

*Beeld van God, de onzichtbare is Hij,
eerstgeborene van heel de schepping;
in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is Hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
in Hem heeft heel de volheid willen wonen
en door Hem en voor Hem alles met zich willen
verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.*

Bespreek met elkaar de volgende vragen:

- Onderstreep het woord 'alles' in dit Bijbelgedeelte, en tel hoe vaak het voorkomt. Deel dit met elkaar.
- Voor wie is Jezus gestorven? Wie of wat heeft Hij verzoend door zijn kruisdood?
- Wat zegt dat over hoe wij ons verhouden tot de rest van de schepping?
- Dave vraagt ons: 'Hoe groot is jouw Jezus?' Deel met elkaar: in hoeverre is jouw zicht op Jezus en de betekenis van zijn kruisdood en opstanding veranderd door wat je in deze beide video's hoorde?
- Aan het einde van de video benadrukt Dave dat we 'Gods medewerkers' zijn (zie ook het kader 'De komst van het Koninkrijk van God'). Deel met elkaar: Als ik hoor dat ik als 'speler' betrokken ben in het Grote Verhaal dat zich ontvouwt,
 - Dan denk ik.....
 - Dan vind ik.....
 - Dan voel ik.....





VERWERKING

De komst van het Koninkrijk van God

Het Grote Verhaal van de Bijbel is dat God zijn koningschap vestigt over zijn hele schepping. En zijn koningschap brengt 'shalom': heelheid voor de hele schepping.

Het Koninkrijk is gekomen in het leven en de bediening van Jezus – maar nog niet in alle volheid. Het is er, maar het laat ook nog op zich wachten. Theologen zeggen dan: het is 'geïnaugureerd', maar nog niet 'voleindigd'. Dat laatste gebeurt pas als Jezus terugkomt en de nieuwe aarde aanbreekt. Als christenen leven we in de 'tussentijd' van het Koninkrijk, waarin de schepping nog gebroken is.

Dat betekent niet dat we stilletjes moeten afwachten tot Jezus terugkomt. Jezus zond ons uit in de wereld om het Koninkrijk te verkondigen in woorden en werken!

We leven daarbij van de krachten van de toekomstige eeuw: we *proeven* de toekomst soms al, als het verrassend doorbreekt (glimpen van die shalom), en vaak blijft het nog *watertanden*: er verlangend naar uitzien en erop anticiperen. We mogen ons nu al oefenen in het leven van Gods toekomst.

Kortom: jij bent een speler in dit Grote Verhaal!

God betreft je erin en wil door jou heen zijn Koninkrijk brengen op aarde.

Uit: New Wine Ministry cursus, Module 1.

In Sessie 1 zijn jullie begonnen met een oefening waarin je nadacht over je eigen houding ten opzichte van de schepping. Je koos die houding waarbij jij je het meest thuis voelde. Aan het einde van deze sessie herhalen we deze oefening. Zie voor de gehele instructie de startvraag van Sessie 1.

Lees nogmaals de vier houdingen ten opzichte van milieu en schepping en laat iedereen opnieuw kiezen.

Besprek daarna met elkaar:

- Is er iets veranderd? Ben je ergens anders gaan staan? Waarom?
- Voel jij je comfortabel bij die houding of zou je eigenlijk liever ergens anders staan? Of voel je juist weerstand? Deel dit met elkaar.
- Waarom voel jij je comfortabel of voel je weerstand/verlangen om ergens anders te staan? Waar komt dit vandaan, denk je?





Gebed

Hoe groot is jouw Jezus?

Neem (samen)de tijd Jezus te aanbidden en groot te maken door in korte zinnen hardop uit te spreken wie Jezus voor jou is.

Voel je vrij om God te loven en te prijzen in alle bewoordingen die je kunt vinden. Misschien spreek je in klanktaal?

Neem daarna tijd voor stilte om na te denken in welke gebieden in jouw leven Jezus groter mag worden. Geef elkaar daarna de ruimte om deze gebieden te noemen in gebed.

Sluit daarna af met 'Het gebed voor de aarde' van Paus Franciscus.

NB: de dikgedrukte tekst wordt door de gehele groep hardop uitgesproken, de rest wordt voorgelezen door de groepsleider)

Zend uw Geest, en wij worden herschapen, en de hele aarde wordt nieuw.

Almachtige God,
die aanwezig bent in heel het universum
en in het kleinste van Uw schepselen,
Gij die al wat bestaat met tederheid omgeeft,
stort over ons de kracht van Uw liefde uit
opdat wij het leven en de schoonheid zullen
beschermen.

Zend uw Geest...

Dompel ons onder in vrede
opdat wij als broeders en zusters zullen leven
zonder iemand schade te berokkenen.

Zend uw Geest...

O God van de armen,
help ons de verwaarloosden te hulp te komen
en degenen die op deze aarde vergeten worden
maar in Uw ogen zoveel waarde hebben.

Zend uw Geest...

Genees ons leven,
opdat wij beschermers zijn van de wereld, en
geen roofdieren,
opdat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling, noch vernieling.

Zend uw Geest...

Raak de harten
van hen die alleen winst nastreven
ten koste van de aarde en de armen.
Leer ons de waarde van ieder ding te
ontdekken,
met bewondering te beschouwen,
te erkennen dat wij één zijn met alle
schepselen
op onze weg naar Uw oneindig licht.

Zend uw Geest...

Dank U omdat Gij alle dagen met ons bent.
Ondersteun ons, zo bidden wij U,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en
vrede.

Zend uw Geest...





Gebedsministry

Misschien is er tijdens deze kringbijeenkomst iets aangeraakt in je leven, dat goed is om bij God te brengen. Misschien is er iets waarvoor je persoonlijk gebed zou willen ontvangen. Dan is het mooi om samen met twee anderen tijd te nemen voor gebedsministry (zie de uitleg in: 'Vooraf bij dit materiaal'). Dat kan aan het einde van de kringbijeenkomst, maar ook op een ander moment in de week – bij je thuis of via beeldbellen.

- Misschien heb je gemerkt dat je te klein hebt gedacht over Jezus en wil je hier vergeving voor vragen. Het is mooi om dit hardop te doen, in het bijzijn van twee bidders. Zij mogen je van harte verzekeren van Gods vergeving en liefde en je de handen opleggen voor hernieuwde vervulling met de Geest.
- Misschien verlang je ernaar om te groeien in lofprijzing en aanbidding, maar voel je er gewoon niet zoveel bij. Ook dat mag je samen bij God brengen.
- Je mag natuurlijk ook gebed vragen voor iets heel anders, ook als het niet zoveel te maken heeft met het thema.



Eigen gebedstijd

Je mag deze week ook zelf tijd nemen om heel bewust in Gods aanwezigheid te komen en ontvankelijk te zijn voor de leiding van de Heilige Geest (zie de uitleg in: 'Vooraf bij dit materiaal').

- Vraag de Heilige Geest of Hij de aspecten uit Sessie 2 die voor jouw leven en roeping relevant zijn, eruit wil lichten. Wees een tijdje stil, aandachtig en opmerkzaam. Is er iets dat oplicht in je gedachten? Zou dit van God kunnen zijn?
- In je gebed kun je vragen of de Heilige Geest wil laten zien op welk terrein van jouw leven de Geest meer invloed wil hebben.
- Bid een gebed van volledige overgave: 'Vader, als er nog een deel van mijn leven was dat ik voor U achterhield; nu niet meer! Hier ben ik. Help me om elk deel aan U toe te vertrouwen. Ga Uw weg met mij, U alleen wil ik volgen!'



Colofon

Dit New Wine Themapakket is ontwikkeld in samenwerking met A Rocha Nederland, Micha Nederland, Youth for Christ en 24/7 Prayer Nederland.

Kringenmateriaal:	Annemarthe Westerbeek en Miriam Jongeneel (Micha Nederland) Martine van Wolfswinkel (A Rocha Nederland) Edwin Hamelink (24/7 Prayer Nederland) Agnes Huizenga (New Wine)
Tienerwerk :	Corine Zonnenberg (YfC)
Kinderwerk:	Corine Zonnenberg (YfC)
Eindredactie:	Ronald Westerbeek (New Wine)
Vormgeving:	Daisy van 't Slot (MM) en Charlotte Scholtens (New Wine)
Webrealisatie:	Living Image

"New Wine is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de Geest te getuigen van de komst van Gods Koninkrijk"

www.new-wine.nl

